

## STOF TIL EFTERTANKE

TRÆT ? UDKØRT ? ULYST til at se en ny dag i øjnene, når DU står op ? Intet under - se, hvad hver ny dag kræver af dig:

Dit hjerte skal slå 103.689 slag

du skal trække vejret 23.040 gange

du skal indånde 11.800 liter luft

du skal spise 1,5 kg mad

du skal drikke 1,4 liter væske

du skal miste 3,55 kg i form af affald

du skal afgive 0,75 liter sved

du skal vedligeholde en temperatur på 37° Celcius

du skal præstere 134 tanometer energi

du skal vende dig i søvne 30 gange

du skal fremsige 4.880 ord

du skal bevæge 750 større muskler

dine negle vokser 0,00115 cm

dit hår vokser 0,043 cm

du skal aktivere 7.000.000 hjerneceller

og så forlanger din chef måske oven i købet, at du skal bestille noget



Frans  
-nyt

NR. 8 78





Husum d. 2-3-4 juni

De første startede allerede hjemmefra fredag, mens resten kom op ad lørdagen, da jeg var en af de sidst ankomne, lå der allerede nogle og sov. Men som sagt var der allerede fest på, men vi lå desværre i 2 afdelinger, det synes jeg ikke var så godt. Oppe på kroen var der rigtig fest og bal-lade, for der var nogle hjernedøde svin fra Hunters, der sprøjtede med øl, kastede med flasker og glas, men ikke nok med det, de stod og pissede op af væggen. Selvfølgelig blev der slagsmål og Nissen nød et par på bladet, så han fik en mindre kongolæbe.

En anden ting var, at man skulle betale 2,50 DM bare for at komme ind i salen, skrap. Senere på aftenen mødte jeg Biggen nede ved teltene, skidefuld, hun fortalte, at hun havde ledt efter Mogens i 2 timer uden resultat. Ellers synes jeg ikke rigtig der skete noget. Næste morgen var alle opsat på at komme tidligt hjem, så ved ni-tiden var vi ikke mange tilbage men nogen var jo nødt til at blive og tage pokalen med hjem. Åge, Termitten og undertegnede besluttede at tage over Tønder og Rømø. Vi tog det med ro og kørte til Tønder, og spiste på et cafeteria, hvor vi fik gullash, ganske godt. Da vi havde guffet, kørte vi over Højer til Rømø, hvor der var dejligt mejr, men hold kæft alle de mennesker der var. Åge ville helt ud til vandet, men ak Termit kunne ikke holde sin MC i det løse sand og væltede. Åge og mig morede os fantastisk, mens Termit råbte højt, at vi skulle vende om, men da vi skulle tilbage måtte hun ned igen, og Åge og mig kunne snart ikke tage mere, og så måtte Åge hjælpe med at køre MC'en på fast grund. Så kørte vi op til en kiosk og fik en is. Åge prøvede for en gangsskyld automaten med race, og jeg fik som sædvanlig købt klistermærke, og så begyndte turen hjemad, som gik vældig fint, alt i alt en god tur og et godt træf.

Sommerferie i Bolzano 1978

Vi startede kl. 4,00 fra Busse og kørte mod grænsen. Omkring Vejle begyndte det at regne. Da vi kom til grænsen mødte vi Polle. Efter  $\frac{1}{2}$  times venten kørte vi mod Holland. Vi var der ved middagstid. Resten af dagen gik som alle de forrige år. Kl. 21,30 var der pokaleuddeling, hvor vi (selvfølgelig) fik pokalen. Dog kun for 1 år, for at det skal blive fast ejendom skal den vindes 2 år mere i træk eller 5 gange ialt, så vi håber alle sætter alle sejl til og tager med til næste år. Vi festede lidt videre, men gik så til køjs for at være klare til næste dags tur.

Søndag morgen omkring kl. 10 kørte vi mod Heidelberg, hvortil vi ankom ca. 16,30, hvor Busse (knogle) BMW gik i stykker. Vi måtte have fat i en ny bagaksel. Det fik vi først mandag så vi aftalte først at køre videre tirsdag. Mandagen brugte vi så til at se Heidelberg. Nogle tog på sejltur op af Neckar og andre tog med bjergbane til et slot. Det regnede hele natten mellem mandag og tirsdag, men vi kørte dog alligevel efter først at have bakset med Michaels BMW  $\frac{1}{2}$  time. Steffen, Giver, Gon og jeg fulgtes ad mod Bolzano. Vi kørte og kørte i styrtende regn hele vejen gennem BDR, Tyrol. Her kørte vi ind på en tankstation for at skifte strømper. Vi fortsatte så mod Brennerpasset, hvor vi stødte på Busse og Marinus, som havde fulgtes ad med ca. 120 km/t. Så tog fanden ved Steffen og vi kunne ikke med vores bedste vilje følge ham, så vi blev nødt til at vente på Busse, som jo kendte vejen til campingpladsen. Velankommet til Bolzano ca. 19,30. Herefter kom så Work, Age, Sigård og Daffy og vi fik så slået telte op og fik noget at spise. Bagefter var vi ude at lokalisere nattelivet i Italien, som dog slutter kl. 23 på de offentlige steder, men en fik dog nok, for midt om natten vågnede jeg ved at Giver råbte efter Ulrik.

Onsdag skulle der så ske noget for Age og Daffys vedkommende da de allerede skulle køre hjem torsdag morgen. De var på bjergtur sammen med et par stykker mere, men fik vist alligevel set en masse. Vi andre slappede bare af i det gode vejr vi havde jo næsten 14 dage tilbage.

Torsdag morgen tog vi så afsked med først Age og Daffy, så Work og Marinus, som havde fundet ud af, at de ville til 4 træf den week-end. Også den dag lå vi oppe ved Poolen. Om aftenen var vi så oppe på en restaurant oppe på et bjerg, hvor vi noget lækkert mad samt vin til. Om aftenen sad vi ned ved teltene, snakkede, spillede kort og drak noget af det desværre alt for billige ven og spiritus. 1 flaske med 70 cl koster ikke mere end ca. 30 kr. og 1 liter hvidvin knap 6 kr. Fredag morgen gik vi til byen for at veksle penge til weekenden. Derefter tog gutterne op til en bjergsø for at fiske, imens havde pigerne vasket og solet sig, troede vi, men da vi kom hjem var de fulde som paver og vi forsøgte så at følge med så godt vi kunne. Om aftenen fik vi pizza ved en bod, som var opstillet på campingpladsen.

Vi havde forøvrigt mødt nogle københavnere, som var på cykel, ja trædecykel helt fra København. Nogle af deres venner kom derned, så vi havde også nogle festlige ture med dem, både i byen, på kroen og om dagen på campingpladsen.

Ja, her slutter så Boa's dagbog, som ellers skulle have været skrevet hverdag, men vi har i fælleskab forsøgt at huske de resterende dage.

Lørdag var der marked inde i selve Bolzano ca. 10 km fra campingpladsen, her gik vi rundt i et par timer og kiggede på alle de mange ting. Inden vi tog hjem købte vi  $\frac{1}{2}$  pollo (kylning) til middagsmad.

Søndag var der igen godt vejr og vi lå ved poolen indtil de andre kom. Avis-Ole, Ole Vorre, Mogens, Flemming, Nø. Lidt

senere kom så Work og Marinus tilbage fra deres tur.

Så der var nok at snakke om, desuden var Bigger jo også kommet, så der var ikke mange minutters fred.

Mandag og tirsdag var det regnvejr fra morgen til ca. 16 så vi fordrev tiden med henholdsvis spil og sprit. Det er derfor vi ikke er blevet brune, de havde nemlig ikke højfjeldsol i baren.

Onsdag var det kun overskyet, så vi kørte til Kalltsee hvor vi blev vist over af nogle danskere fra Silkeborg, bl.a. en avismand, som godt kendte Kasket-Karl. Det er nu sjovt så godt folk kommer ud af det sammen når de har ferie. Næsten alle danskere kom "frivilligt" hen til os for at snakke, så vi håbede jo vi havde slækket noget på den meget dårlige omtale vi har hjemmefra.

Torsdag kørte en del til træf, (at de gider), så vi var "kun" 17 mennesker tilbage på pladsen.

Fredag var vi en tur ved Gardasøen, men vejret var desværre ikke særlig godt dernede. Om aftenen solgte vi alle vores tomme flasker og købte vin for pengene, og vi sad så nede i teltene, hvor vi hyggede os. Giver kom slæbende med en gut fra campingpladsen, som hed Werner, denne lovede os at han ville tage os med på diskotek om lørdagen, dette huskede han også i sine stive brandert dagen efter. Vi havde allesammen besluttet at spise på hotellet om lørdagen, og derefter følges ad op på diskoteket. Om formiddagen var vi dog igen på marked, men man skal altså kunne snakke italiensk, hvis man skal have noget til rimelige priser. Flemming købte dog en ny styrthjelm for kun 450 kr. en AGO super. Om aftenen på diskoteket blev alle mere eller mindre fulde. Der var ikke ret mange mennesker før vi ankom, alle kbh. var også med. Musikken var lidt blandet, når disk-jockyen ikke gad spille satte han en plade på med tyrolermusik, så måtte vi danske

nøjes med det og valse rundt det bedste vi havde lært.

Om søndagen skulle vi så holde hviledag, for vi skulle jo hjem om mandagen. MEN hvem kan nære sig, Musse kunne i hvert fald ikke. Jeg vågnede kl. 3,30 ved at hun kom snublende hjem men hende om det. Op kom vi da alle næste morgen kl. 7,30. Så var det med at pakke og komme af sted. Vejret var det bedste i mange dage, solen skinnede fra en blå himmel, så det var dejlig varmt. Men det fik hurtigt sin ende. Fra Brenner til efter München var det styrtende regnvejr. Men resten af turen var det fint-fint.

Jeg fulgtes med Sigård og vi lå med ca. 140 km/t hele vejen. Vi stoppede ved Hannover for at overnatte, men fandt ingen campingplads, kun en MC-klub, som ikke så alt for rar ud. Vi spiste så og aftalte at køre helt hjem. Men Desværre sprang mit forlys lige før Hamborg, så vi måtte pænt holde ind på en ausfahrt, hvor vi slog teltene op i et skovbryn. Vi erfarede senere, at både Giver, Gon og Steffen havde nået Sletten ca. ved 23 tiden om aftenen, så vi ægrede os lidt.

Næste dag gik det så hjem, handel ved grænsen, mad ved den "Døve", og så var vi på Sletten ca. kl. 13 tirsdag d. 11.7. Marinus og Busse kom senere på dagen, først Marinus kl 17, og derefter Busse ved 19,30 tiden, efter en punktering på orhjulet ved Horsens. Alt i alt var det kun BMW'en der var problemer med på turen.

Forresten var Sigård og Mogens ude at køre i næsten snestorm, de mødte mange biler med snekæder og valgte så at vende om og køre hjem i en vældig fart.

Alle detaljerne kan I nok høre om, når der bliver snakket sommerferie i klubben. Men jeg tror ikke nogen havde regnet med at så mange mennesker kunne holde hinanden ud i så mange dage. Der var ove hovedet ikke noget ondt ord imellem nogen, kun det sædvanlige fuldemandssnak.

Både Musse og jeg vil i hvert fald sige tak for en god ferie til alle som var med og håber i har nydt det ligeså meget som vi.

Formand



## RENGØRINGSLISTE FOR JULI KVARTAL

lørdag d. 15.7.	Poul	Christel
lørdag d. 22.7.	Egon	Tommy
lørdag d. 29.7.	Mogens	Bigger
lørdag d. 5.8.	Frank	Vivi
lørdag d. 12.8.	John H.	Torben
lørdag d. 19.8.	Krüger	Mijanne
lørdag d. 26.8.	Work	Flemming
lørdag d. 2.9.	Avis-Ole	Frømann
lørdag d. 9.9.	Michale A.	Jane
lørdag d. 16.9.	Jørgen	Ninna
lørdag d. 23.9.	Bent	Janni
lørdag d. 30.9.	Marianne	Henrik looo
lørdag d. 7.10	Knud	Lars J.
lørdag d. 14.10	Carsten	Lene

Det er stadigvæk tilladt at bytte, hvis man ikke kan i den weekend, man er sat til at gøre rent i.

Det koster også stadigvæk 50,- pr. næse, hvis det ikke er gjort inden mandag aften kl. 19<sup>00</sup>.

Du skal forøvrigt selv holde øje med rengøringslisten, som altid hænger på opslagstavlen i klubben

### HERVED UDSKRIVES KONKURRENCE

Hvem finder på det mest originale navn til vores træf i 1979?? Hvis du har en god idet til et træfmærke kan du også aflevere det i postkassen inden 1. december. Som præmie for den bedste gives 1 apfelsnaps.

Sommerferie 1978

Ole, Frømann, Nøh og Torben kørte fra Århus lørdag til In-  
golstadt, hvor de mødtes med Flemming, Ole, Mogens med passa-  
gerer. Vi fik lidt at drikke og en papegøje tog pis på Torben,  
da vi andre gik i seng mødte Nøh sin Yvonne, hvorefter de hav-  
de en hyggelig aften, senere kom de ned for at sove i teltet,  
men næste morgen blev hun smidt ud med hans adresse som var:  
Tom Dumme, Svimmelvej 8, 89000 Tuborg. Så gik turen videre  
til Bolzano, hvor vi mødte alle de andre sprittere. Vi star-  
tede med en velkomstfest med mange bajere og masser af reg.  
I løbet af de følgende dage var vi rundt omkring. Vi var oppe  
at fiske i bjergene, og det gik også meget godt, indtil Big-  
ger kom med og skræmte alle fiskene væk med hendes knævren.  
SvimmelJens holdt meget af at køre derop, dog ikke for at fis-  
ke, neh, de havde en flot datter og en billig vin. Men en dag  
blev det så sent, at der måtte 2 op for at hente ham ned.  
På camping pladsen mødte vi en del danskere, bl.a. et par cam-  
pingvognskørere fra Silkeborg: Aksel og Marius og Post, der  
var vældig venlige og gæstfri, og de invitere Avis og mig til  
kaffe og vi aftalte, at køre til Kaltten See (ca. 20 km væk).  
Næste dag kl. 11 mødte vi 25 MC op med Børge (67 år) på bag-  
sædet af Pizza-Peter og vi kørte efter Aksel i fed Granada  
til søen, hvor vi ville leje både, hvilket vi ikke fik lov til.  
Dog var vi et par stykker ud i vandcykel, vindstyrke 12, væl-  
dig kedeligt, Avis blev både våd. Ellers gik dagene med druk.  
Boas første bemærkning med hovedet i teltåbningen var: skal  
vi ikke lige ha en bajer, og Musses: hvor mon Verner er?  
Avisen måtte en dag lægges i seng kl. 14 blodrød i hovedet og  
med 47 i feber (gin - Jaeger - bajere). En anden dag gik han  
med mig i vandet midt på dagen uden at smide tøjet, pas og  
pung. Hver eftermiddag blev Sigårds rustne kværn tørret af med  
vores altid våde tøj, så den blev helt blank. Mens vi andre

gik på kro og drak, sad Busse og talte sine penge til bag-  
hjulslejet til BMW-en. Når Giver syntes det blev for meget  
med fætter Smukke Svend nød han en på æsken og blev lagt i  
seng: ned på knæ udenfor teltet, så et los i røven. Vorre  
syntes det var mest hyggeligt at brække sig i posen, men  
næste morgen så det sørgeligt ud.

Da det blev torsdag havde Avis, Hr. Nøgle (frøman), Svimmel-  
jens og jeg selv fået nok af regnvejr og kørte sydpå til Ve-  
nedig. 100 km syd for Bolzano blev det fint vejr og det fej-  
rede vi med et par vandmeloner. Da vi nåede Venedig blev vi  
naturligvis væk fra hinaden og de 2 første kørte til bestem-  
melsesstedet Lido de Jesolo, og de andre fjumrede rundt og  
stoppede op på en campingplads og satte grødhovederne i ak-  
tion, hvorefter de i styrtende regnvejr kørte ud til det  
rigtige sted, hvilket vi fjerede med 5 dåser forloren skild-  
padde. Derefter fulgte vi Svimmel på druk og lejede under-  
vejs et par cykler (tandem og triplex), så for fuld pedal ned  
langs Lido de schöne. På vej hjem legede Svimmel og Pizza-  
peter jægersoldater med et fyrtårn. Næste dag tog vi ind til  
Venedig igen, vi gik rundt i byen, spiste spagetti, sejlede  
i "kondom", kiggede på seværdigheder. På hjemvejen kom vi til  
at gå en længere tur, fordi vi tog den forkerte vandtaxi.  
Næste dag kørte vi til træf vespå. Undervejs forstuede vi  
fingrene ved koloenormt regnvejr med hagl på størrelse med  
hønseæg. Henpå eftermiddagen kom vi til Alessandria, hvor  
vi var 1 times tid. Derefter gik det videre til Stella Alpina.  
På vejen gik Nøh amok med en benzinpumpe og imprægnerede Ole  
belstafftøj og hjelmhue. Efter kun at være kørt galt 1 gang  
nåede vi op til træffet, ja og der mødte vi Uffe, Ole og Al-  
strup. Om aftenen delte vi os i flere hold, nogle gik i cir-  
cus, andre i byen, andre på druk. Næste dag gik det op i høj-  
derne til 3000 m. På turen kørte vi gennem tunneller hugget

ind i sneen. Turen var frygtelig og Avisen siger, at det gør han aldrig mere. Om eftermiddagen kørte vi til Piaschiera ved Gardasøen, hvor vi skulle møde Flemming, Vorre og Mogens. Ved Gardasøen lå vi et par dage, hvor vi hyggede os, badede og drak. Ole og Frø købte et par horn 5 og 8 tonede, men det kommer I nok til at høre mere til. Onsdag kørte vi videre, Ole, frø og Pizza til Rom, hvor vi boede ved Roms gamle havneby Ostia, på en billig campinzplads med dyre kyllinger. Torsdag så vi Colloseum, Vatekavet med Peterskirken, som vi var meget betaget af. Jyllandsringen ku' nok have ligget i kælderen, og til sidst nåede vi efter en vild tur gennem Rom til Katacomberne. Det var en hurtig men spændende eftermiddag. Derefter gik det Pisa. Undervejs så vi et enormt færdselsuheld, hvor 2 lastbiler var stødt sammen. Aftenen i Pisa gik med 5 flasker vin og et spil kort. Herved vandt Frømann 3000 lire. Næste dag konstaterede vi, at tårnet i Pisa stadig står skævt, og vi købte 3 ton tivoli med hjem til moar. Henad dagen gik det over et træf i Azzale til Bolzano, hvor vi naturligvis fik regn. Her fik vi en hyggelig sludder med Aksel, som straks inviterede os på kaffe, hvilket henad aften blev til vin og øl. Næste dag kørte vi en meget skøn tur gennem Østrig ved Heiligenblut over Grozglockner til et træf i Strobina. Her var der om natten kl. 1, 5 danserengen, og Ole var temmelig brunstig. Næste dag kørte jeg hjem, mens Avis og Frø så BMW-museet, og de nåede så hjem næste dag.

WORK



## Kontingent

Så har det været kontingenttid igen, denne gang er der røget en hel del stykker ud, det er: Helle Grann, Jane Kræmer, Revisoren, Anne Pusch, Frede, Poul, Christel, Susanne Graversen, Susann, Bjarne Kundsén, Knud Fisker, Jeanne Hansen og Ole Groth samt Arne Preus, farvel til de 14 og velkommen til 2 nye, som er Tommy Nielsen "Tynde" og Bitten Andreason.

Vi er efter regnskab 66 medlemmer.

Vi skal også have taget et nyt klubbillede samt nogle nye billeder med medlemmer og cykler, og det er aftalt med fotografen at det skal ske

10. september

alle med venligst op, hvis du vil registreres på væggen med din motorcykel, alle som har fået ny cykel bedes også venligst møde op.

Derfor uden vil jeg gerne gøre opmærksom på, at pladsen udenfor ikke er en skraldespand. Jeg har købt 2 nye skraldespande, som I venligst bedes bruge til kapsler o.lign.

Nu har vi også fået en toast-maskine, og vi beder også alle selv gøre noget til at den ikke bliver drøppet igen, SAML JERES PAPIR OP OG SMID DET I SKRALDESPANDEN, det er ikke særlig lækkert at skulle samle udtørret pizzapapir op. Trøjerne er også steget til 30 kr. pr.stk., grundet stigning hos forhandler.

Næste kontingent skal være betalt senest 14. oktober, men der vil som sædvanlig blive sat skilte op god tid i forvejen

Jørn

## GUG-træf

Jeg ankom kl. ca. 19, gik rundt og kiggede for at se, om der var kommet andre fra klubben. Kl. ca. 20,30 ankom Marinus og Tommy og Nissen. Der var ikke rigtig liv på pladsen, så vi fik et par bajere og gik derefter til ro kl. 23.

Natteroen blev forstyrret af 2 enslydende bånd, som kværnede løs hele natten, samtidig silede regnen ned.

Lørdag overmiddag kom resten af MC Højbjerg. Tommy lavede sju med nogle fra Hunters. Lørdag aften sad vi ved et bord, men

Irthe har åbenbart fået Mulemanér, for hun prøvede at vælte bordet et par gange, hvilket desværre delvist lykkedes for hende. Orkestret var alletiders, spillede en masse gammel rock, maden var også tip-top, men toiletterne var en fiasko.

Der var også konkurrence med at drikke øl hurtigt, og Marinus blev nr. 3 på den fine tid 8 sek. for 1 liter øl, præmien var en kæde.

En Hunters lettede ben op ad Alstrup, men der var 5 Hunters omkring ham, så han kunne ikke rigtig sige sin mening om det.

Under teltopslagningen fandt Nø ud af, at han havde glemt sine teltstænger hjemme, så der var pludselig trængsel i Marinus's telt, Fniv fik stjålet sin nye læderjæke, som hun samt nok havde hængt fra sig på en stol.

Søndag morgen var der sædvanlig afhentning af pokal, som Moto-Mod beholder 1 uge, inden den finder sin plads i pokalskabet.

Da jeg kom hjem søndag eftermiddag, gik vi igang med det nye barlokale, som jeg håber en del flere medlemmer vil tage del i at få stablet på benene.

Hvis nogen af jer har ideer til hyggeweekenden, vil vi meget gerne høre fra jer.

JØRN